

# Tur til Mazda Frey Museum

September 2023

Sidste år mødtes René og undertegnede inkl. Co drivere til et dejlige arrangement på Sorgenfri Slot, og her besluttede vi, at til næste år vil vi besøge Mazda Museet i Augsburg.

Så her kommer lige et lille referat fra vores tur derned, som dog blev udvidet til et besøg på BMW museet, Mercedes og Porsche museet.



## Lidt om Mazda Museet :

Museet er en privat samling som ejes af faderen Walter Frey og hans to sønner. Walter Frey startede allerede i 1971 med at sælge biler ( Lada) og fra 1978 blev det Mazdaér, og i dag er det de to sønner som driver bilforretningen videre i Augsburg.



Walter Frey har samlet på Mazda biler siden 1980 og hans første bil i samlingen er den sjældne Mazda Cosmo Sport fra 1967. Samlingen består af i alt ca. 120 biler, i udstillings hallen er der plads til ca. 50 biler så der er en vis rotation af bilerne. Museet blev indviet i 2017 og bygningen har



over tid været brugt til mange formål. Udover den sjældne Cosmo Sport består samlingen af mange Pick-Up 's med Wankel motorer som også er sjældne, og Walter Freys store veneration for netop Wankel motorer skinner klart igennem i samlingen.

Andre spændende biler i samlingen er bl.a en Mazda Luce fra 1969, Mazda RX-7 fra 1992, Mazda K360 trehjulet lastbil fra 1962, Mazda Familia 1000 Coupé fra 1966, Mazda 616 fra 1976 og en Mazda AZ-1 fra 1992.





## Tur til Mazda Frey Museum

September 2023

Classic  
mazda  
Cars



Bygningerne er i øvrigt en gammel sporvognsremise fra 1897 som er nænsomt restaureret. De store vinduer giver et fint sidelys, men er lidt af en udfordring når man fotograferer.

Vores besøg på museet blev dog justeret lidt, for dagen før vores planlagte besøg havde man et stort arrangement i bygningen som medførte at bilerne bl.a i midten af bygningen var flyttet, så museet var officielt lukket.



Den venlige leder af museet Stephan Rothe bød os velkommen og det mandede ud i at vi som gæster hjalp til med at flytte bilerne på plads sammen med 2 italienere som også besøgte museet, så det blev et lidt anderledes besøg, men bestemt et sjovt og aktivt museums besøg.

Hvis i drager sydpå er det bestemt værd at besøge dette museum, som udover de mange fine hverdagsbiler fra en svunden tid kan fremvise mange sjældne biler som ikke blev importeret til Europa.



### Adresse :

Wertachstrasse 29 b  
86153 Augsburg

Foto og tekst John Bording Laursen  
Medlem nr. 108